

## **De Witte Man van de inheemse Indianen.**

Sessie nr 1 van 22 februari 2020 – Origineel Nederlands.

### **Bilocatie Mexico en deel USA.**

Zaterdag 22 februari 2020.

Vorbereid door Cyril.

Voorwoord Cyril: Ik wilde iets doen voor heel Midden-Amerika. Maar het was te groot.

Toen wilde ik iets voor Mexico doen, vooral de grens met de VS wegens de enorme criminaliteit die daar heerst vanwege mensen-, drugs- en wapenhandel en wie weet wat nog meer waardoor daar zoveel mensen ongelukkig zijn.

Zo ontdekte ik dat het oude Mexico, of de door Spanje veroverde gebieden enkele honderden jaren geleden, ook de Staten Colorado, Californië, Texas, Arizona en New Mexico in de Verenigde Staten bevatte. Het is later dat de Spanjaarden/Mexicanen (na hun onafhankelijkheid van Spanje) werden teruggedreven door de "gringo's" na talloze veldslagen.

(gringo's = Centraal-Amerikaanse naam voor Engelstalige Amerikanen van die tijd afkomstig uit het noorden van de Verenigde Staten).

De huidige grens tussen Mexico en de VS bestaat pas sinds 1853 en heeft volgens de "akkoorden onder partijen" verschillende oude Mexicaanse steden gehalveerd. Veel Mexicanen vertrokken destijds van deze nieuwe Amerikaanse bodem om zich te vestigen over de grens in Mexico. Als gevolg hiervan bleven deze steden met elkaar verbonden en dragen ze soms nog dezelfde naam aan beide zijden van de grens. De grens halveert zelfs verschillende steden, en de mensen daar drijven handel met elkaar. Sommige zijn zelfs nieuwe steden. Al deze steden worden binationale steden genoemd.

Ik heb ook veel geleerd over de oude volkeren die deze regio's bewoonden voordat de Europeanen arriveerden.

De Hemelse Wezens brachten me beetje bij beetje, en met omwegen, naar de plaatsen die op de kaart hieronder staan. Het is heel anders geworden dan ik me in het begin had voorgesteld, zelfs met tussenpozen. Want ik heb verschillende blokkades gehad, blokkades die voortkwamen van mijn eigen gedachten die alles te snel overnamen en daardoor de verbinding met de geestelijke wezens verbrak. Te snel tevreden zijn, te snel willen afsluiten. Na elke blokkade ging ik in meditatie en vroeg om een "indicatie" te ontvangen, een plaatsnaam, en regio, gewoon iets om voort te kunnen. En het kwam. Als een intuïtie of gewoon een plaatsnaam en ik kon doorgaan met mijn onderzoek. Dit is hoe ik uiteindelijk terechtkwam van de Mexicaanse grens helemaal boven in Colorado (VS) en helemaal beneden rond Mexico City.

Ik hoop dat we tijdens deze bilocatie veiligheid, geluk, hoop, vrede en een beter leven kunnen brengen voor al deze verschillende volkeren: zowel voor de ancestrale inheemse volkeren als voor de mensen met voorouders van andere landen en continenten, die we nu Mexicanen, Amerikanen en Hispanisten noemen.

Cyril.



## PLAATSEN.

**1) USA – Colorado– SAN MIGUEL PEAK – vroeger UTE-gebied en grenzend aan huidig UTE-reservaat.**



**2) USA – UTAH - NAVAJO MOUNTAIN -Navajo reservaat.**



- 3) **USA – CALIFORNIE– LOS ANGELES - MOUNT SAN ANTONIO –**  
oude gebieden van het inheemse **Tonga- en Chumash volk.**



- 4) **USA – TEXAS– EL PASO -Franklin Mountains –** ancestrale  
bevolking waren de **Manso, Suma en Jumano stammen.**



- 5) **USA – TEXAS - SAN ANTONIO City -**oude **Fort Alamo missie –**  
ancestraal **Papaya-land.**



**6) MEXICO –MONTERREY -Cerro de la Silla – Pico Norte.  
Vroegere woonplaats van Azalapas, Huachichiles,  
Coahuiltecos en Borrados inheemse bevolking.**



**7) MEXICO – nabij Mexico City –Monte Tlaloc – Zona  
Arqueológica -regio ooit bewoond door de etnische groep van  
de Nahuas waartoe de Azteken en Toltecen behoorden.**



## **RAPPORT ERVARINGEN TIJDENS DE BILOCATIE.**

**S. : 1u47**

Na het gebed vroeg ik mijn beschermengelen om me naar het locatiepunt te brengen. Eenmaal daar aangekomen hoorde ik veel stemmen, het was

als een manifestatie. Daarna hoorde ik twee gewerschoten. Daarna ging ik diep in meditatie waarvan ik me niets meer herinner. Toen ik opstond, trilde mijn hele lichaam, alsof ik in een sterke wind vloog, ik voelde me ook een beetje moe.

**Jaa.** : 35 min.

Ik het gebed van de Vader gelezen en de locaties nogmaals goed in me opgenomen. Gevisualiseerd zag ik veel onrecht wat de bevolkingen en culturen was aangedaan in een van de heiligste gebieden ter wereld. Ook zag ik dat uiteindelijk de bevolkingen in vrede gaan leven en dat kennis van oude beschavingen zullen worden hersteld. Mijn hoofd was erg actief, met name het gebied rond chakra 6. Dit ervaar ik steeds meer tijdens mijn meditaties. Ik voel me vredig en dankbaar hieraan mee te mogen doen en dank Cyril voor de voorbereiding van deze bilocatie.

**F.:** 1u10.

Ik viel in een diepe meditatie waarvan ik geen herinneringen heb. Ik had moeite om op te staan en was zeer vermoeid.

**Er.** : 63 mn

Niets bijzonders te melden. Ik ging naar San Miguel Peak en ik vertrok bijna onmiddellijk in diepe meditatie met een licht gevoel op mijn chakra 4. Ik heb er geen herinneringen aan overgehouden en het kostte me veel tijd om uit mijn gevoelloosheid te geraken.

**Cha** : 42 min. – 1ste ervaring met een bilocatie.

Klaar om te beginnen - ik voelde me licht omhoog gaan, niets gezien van de reis tot de bestemmingsplaats, wel activiteit op chakra 7 gevoeld.

Bij mijn aankomst op San Miguel Peak was het er een tijdje donkergrijs. Toen kwamen er lichtpuntjes op met een lichtring er rond en na een tijdje kwam er een lichtgele ring rond. Ik had nog steeds activiteit op C7. Ik heb enkele witte gezichten gezien tegen een zwarte achtergrond.

Dan verder gegaan naar Navayo Mountain – hetzelfde patroon gezien. Eerst alles donkergrijs, dan lichtfonkelingen, een ring van licht eromheen, dan een lichtgele ring er rond. Druk gevoeld op het hoofd aan de rechter- en linkerkant in de richting van de oren. Opnieuw kort enkele witte gezichten gezien tegen een zwarte achtergrond.

Bij de Berg van San Antonio (Los Angeles) bleef het een tijdje donkergrijs. dan begonnen mijn ogen te bewegen en ongeveer 20 keer kreeg ik iets als lichtflitsen te zien die bijna synchroon liepen met mijn ademhaling. Daarna weer fonkelingen en een lichtring. De omgeving zag er lichter uit deze keer. Wel druk rond mijn hoofd gevoeld en geen C7.

Vandaar naar El Paso : druk in mijn hoofd, alles was donkergrijs, na een tijdje werd het lichtgeel.

Dan naar de stad San Antonio- Alamo (Texas) :- zoals voor El Paso.

Dan naar omhoog getild en naar Monterrey (Mexico): alles was grijs en ik had enige druk in mijn hoofd.

Ik heb geen herinneringen van Monterrey en Monte Tlaloc (Mexico City).

Ik kreeg wel een heel duidelijk beeld te zien: als een deuropening in een zoldering en in het midden een groot zwart gat. Aan de randen van dit geheel kwamen sprankelende stralen uit als vanuit een lichtlamp. Een figuur arriveerde - ik weet niet van waar, het kwam niet naar voren uit die donkere opening, het bleef een beetje achteraan staan. Toen werd een 2<sup>de</sup>, een 3<sup>de</sup> en een 4<sup>de</sup> zichtbaar. Het was alsof ze dansten in een cirkel tegen de klok in, zoals op en neer springen. Een van deze figuren op de achtergrond had grote vleugels en deze vleugels waren in beweging. Ik opende mijn ogen - mijn denken kwam ertussen. Ik sloot terug mijn ogen en ik zag ze weer, maar deze keer aan de andere kant van die opening. Dan gingen ze weg en mijn meditatie was gedaan.

**AI.** : 50min.

Ik herinner me dat ik aankwam op San Miguel Peak, ik herinner me de wind die waaide, maar niets meer. Ik heb slechts enkele flashbacks van voeten die heuvel afkwamen, maar ik kan niet precies zeggen welke berg het was. Ik wou dat ik meer kon beschrijven, maar ik weet dat het goed was voor die landen en hun bevolking. Omdat ik absoluut niet gewend ben om beelden te zien tijdens een meditatie, was dit heel opwindend voor mij.

**Rob.** : 1u35 min.

Ik heb niets gezien deze keer. Enkel de kleur koningsblauw die mijn ogen niet verliet tot ik in diepe meditatie ging.

**Za.** : 40min. – 1ste ervaring met een bilocatie.

Ik nam de richting van Mexico en visualiseerde vervolgens de koers in het blauw via de ontvangen foto's.

Ik kwam op een plaats in Mexico aan. Ik stuurde energie. Toen was ik in een woestijn van heet zand met een beetje wind : ik stuurde daar ook energie. Mijn chakra 7 was actief.

Ik weet niet wanneer, maar ik zag lichten : eenmaal een roodachtig licht en twee keer een geel licht.

Ik ging naar de berg San Antonio (Los Angeles), en was in de hoogte. Ik stuurde energie. Toen ging ik naar Fort Alamo in Texas, daar ging het snel en ik ging terug naar de berg San Antonio nabij Los Angeles waar ik lang ben gebleven.

In feite, terwijl ik hier schrijf, stel ik mezelf de vraag, of het niet komt van mijn verbeelding ... het is te raar, beleef ik echt die dingen? Wat me geruststelt, zijn de lichten die ik zie en die ik aanvoel. Ze zijn zo intens en mooi dat ik de indruk heb dat mensen naar mij komen opzoeken. Ik ben er gewoon dol op !!!! Dan zeg ik tegen mezelf : ik ben niet alleen!

**Br.** : 45min – 1ste ervaring met een bilocatie.



Geen herinneringen, maar de sensatie van een zware aanwezigheid en sensaties op chakra 6. Ben blij dat ik hier aan heb mogen deelnemen.

**Jac.** : 44 Mn

1. Vertrek naar de VS - San Miguel Peak in Colorado,

Ik voelde geen bepaalde sensaties. Had het gevoel dat we daar een Lichtanker aan het scheppen waren, zoals op alle plaatsen die we daarna bezochten.

2. Navajo Berg : daar had ik het gevoel dat de Indianen van Amerika, de ancestrale inwoners van deze gebieden, ons vergezelden in onze onderneming om vrede tussen mensen te brengen.

3. Mount San Antonio (Los Angeles)

4. El Paso in de Franklin mountains

5. -dan de stad San Antonio - Fort Alamo (Texas) .

6. Vervolgens in Mexico - stad Monterrey - Pico Norte.

7. Eindelijk in Monte Tlaloc bij Mexico City waar de Azteken leefden. Ik had weer het gevoel dat de inheemse volkeren ons vergezelden in onze aanpak.

De oprichting van dit netwerk van lichtankers zal harmonie en eenheid genereren tussen deze 2 landen en verder.

**JP.:** 1u10.

Het begon met het voelen van energieën die van links naar rechts stroomden, anderen stopten op het niveau van het hart. Dan een hele stroom van energieën rond mijn hoofd, van boven naar beneden van rechts naar links, in een cirkel, waardoor mijn chakra's 6 en 7 heel actief werden. Ik ben 2 keer in diepe slaap vertrokken, bij het tweede ontwaken was het voorbij.

Rapport bilocatie :

1.) San Miguel Peak – Colorado.

Ik bevond me boven deze berg zonder veel te voelen ; deed een poging om energie te sturen via chakra 6. Ben er niet lang gebleven.

2.) Navajo Mountain.

Mijn blik was lange tijd boven de vlakte beneden gericht, totdat ik daar golven van energie voelde opkomen, dan kwam het vanuit het hogere tussenliggende deel met meer kracht; en ten slotte werd de berg geladen met energie. Ik viel 2 keer weg en veranderde van plaats bij het ontwaken.

3.) San Antonio Mount (Los Angeles)

Aanvankelijk voelde ik niets, dan werden mijn innerlijke ogen voor lange tijd gesloten en heb ik de plaats verlaten.

4.) El Paso –Texas - Franklin Mountain State Park.

Hier een zekere neutraliteit en ben er lang gebleven om energie via chakra 6 te sturen.

5.) Fort Alamo Texas: Ik merkte dat ik daar genoot van een goede kalmerende, verenigende energie, om het te verlaten door het te zegenen

6.) Mexico - Monterrey : Weer deze neutraliteit. Ik ben er lang gebleven om energie te sturen, eerst naar de 4 hoeken. Dan ben ik met mijn handen op mijn borst gaan slaan om een slechte energie in mijn hart naar buiten te brengen: woede, geweld, .... ben in slaap vallen, ik wilde de stad niet langer bekijken en ben met gesloten ogen vertrokken.

7.) Mexico City - Monte Tlaloc :

Bij aankomst, voelde ik me verzwakken, depressief, ben in slaap gevallen, alsof de plaats zichzelf beschermde tegen iets. Heb een hele tijd getracht energie te sturen. Enige tijd later voelde ik me beter en beter worden; uiteindelijk kon ik de monumenten met respect bekijken, om te eindigen door ze te zegenen.

**Rod.** : 45 min. Ik lukte er niet in om mij te concentreren, mijn gedachten doken altijd op.

**Ju.** : 54 min. : Mijn chakra 5 was zeer actief gedurende lange tijd en heb een steek gevoeld onder mijn rechterborst. Voor de rest geen herinneringen.

**Ma.** : 15 min. Heb een sterke warmte gevoeld.

**Ni.** : 15 min. Ik had de indruk dat er een helm op mijn hoofd gedrukt werd.

**El.:** 1u

De heenreis verliep erg snel. Toen ik boven op de berg aankwam zag ik een hele tijd enkel duisternis. Ik werd naar omhoog getild om te zien wat er beneden gebeurde en werd daarna weer naar beneden gehaald: de duisternis was verdwenen en ik zag enkele leden van de groep die ik niet kon identificeren. Toen verschenen er drie vrouwen in ons midden die ons begeleidden naar de locaties : twee gekleed in een witte jurk en eentje in het hemelsblauw. Toen viel ik in diepe meditatie waar ik zonder herinneringen uitkwam.

**Vo.:** 1u

Na mijn aankomst op de 1ste plaats San Miguel Peak, zag ik een witte lichtbal, niet al te helder, die me heel snel voorbij ging om vervolgens te verdwijnen. Ik voelde veel zwervende zielen tijdens de bilocatie met een zware druk op mijn chakra 3 op een gegeven moment.

**Cy.:** 1u20 : Ik heb geen herinneringen overgehouden aan deze bilocatie waarvan de voorbereiding mij erg had geboeid.

**Carole** : 1u20

Ik had een aangenaam gevoel tijdens de bilocatie. Geen herinneringen.

**Wivine** : 1u20min

*Er werd mij iets verteld tijdens deze bilocatie – die zeer ongewoon was – waardoor de grond onder mijn voeten verdween. Ik heb toen gevraagd om eerst wat informatie te mogen verzamelen waarmee ik dat voor mijn eigen kon staven en uitgebreider kon begrijpen. En dat Ze dan terug zouden komen om hun uitleg nog eens te bevestigen over wat Ze mij hadden willen laten zien. Het was weer een knaller onder zoveel dingen, dat ik aarzelde om er mee naar buiten te komen.*

*Tot mijn "kleine God" zei : "Wivine, dat hebben we nu al zoveel keren gedaan. Wat houdt je tegen? We doen het gewoon nog een keer! Niets aan de hand, heb toch vertrouwen!"*

*Na dagen zoeken, ben ik er dan toch voor gegaan en kwam dit in één ruk door als toelichting :*

*Veel van de autochtone bevolkingen of inboorlingen (Aboriginals) van Noord Amerika – de Ute – de Pueblo – de Cheyenne – de Hopi, de Zuni, de Apache, en zovele anderen, kennen één Schepper, verschillende ordes van Hogere geestelijke Wezens en hun helpers, allen geschapen door de Schepper. Ze kenden wat het Urantia Boek de **zeven woningwerelden** noemt en de reis die de ziel maakt om zich te perfectioneren door telkens herboren te worden, getransformeerd op ieder van die 7 half materiële/half geestelijke werelden om uiteindelijk de goddelijkheid van de Schepper te bereiken. Ze noemen het meestal de "sterren-werelden", die met het blote oog niet te zien zijn, ook niet met een telescoop. Hun leven op aarde vinden zij uiterst belangrijk en mag niet verspild worden.*

*Ze kenden de "Heilige Moeders", zoals de ziel van Moeder Aarde en Vrouwelijke Hogere Godinnen en beschermsters. Ze weten dat het universum uit twee polariteiten of krachten bestaat om te scheppen die wij mannelijk-vrouwelijk noemen. Hierdoor respecteren zij de vrouw als hun gelijkwaardige partner en dansen velen nog altijd hun heilige ceremonies in cirkels, man en vrouw samen, arm in arm. Hun gekozen leiders zijn altijd diegenen die onder hen de hoogste geestelijke Wijsheid*

bezitten en de kennis van de genezende (energie)krachten en kruiden (medicijn man). Door voor alles met de Geestelijke wereld te communiceren en in alle materie de geestelijke oorsprong/kracht te zien, kenden ze ooit een lang, gezond leven van overvloed.

De wijzen hadden geen technologie nodig om te reizen, zelfs naar verre planeten. Noch om met elkaar op lange afstanden te communiceren, zelfs met buitenaardse wezens, ze kenden wat ze de "binnenwereld" noemen van onze planeet, en kunnen bewust naar de **Woningwerelden** gaan tijdens hun meditaties. Voor hun was wetenschap en geestelijke kennis één en hetzelfde. Onder hen waren er die vermogens bezaten en een zielsniveau waar jullie nog altijd naar streven.

Sommigen wisten dat de komst van de Europeaan voor hen dramatisch zou zijn. Dat de ontwikkeling van hun technologieën, chemicaliën en virussen vernietiging zou brengen, niet alleen voor de mens maar ook voor de dieren, planten en de aarde. Tot zelfs een gevaar voor heel ons zonnestelsel.

Zij kenden het bestaan van de duistere krachten, de lagere zielen en de gevallen engelen die in verschillende dimensies in en om de aarde huizen. Zij hadden een techniek om wat jullie "dolende zielen en lagere duistere entiteiten" noemen, samen te brengen en ergens vast te houden opdat ze niet meer konden schaden. Ze weten dat er daarvan velen door onwetenden vrijgekomen zijn en dat het een plaag werd over heel de wereld.

Deze grote wijzen bestaan nog, verspreid over al de America's, alhoewel klein in aantal wegens de lange initiatieriten en de huidige aantrekkelijkheid van de westerse beschaving.

Er zijn "Wijzen" onder de mensen van het westerse halfrond, of de Amerika's, die wachten op de komst van **hun "Witte Man"** want dan zou voor hen het tij keren en ook voor heel de mensheid.

Wat gebeurde er bij San Miguel Mount in Colorado en verder?

Toen ik eraan kwam was het er halfduister, zoals dat meestal is als men zich in de 4<sup>de</sup> dimensie rond de aarde bevindt.

We vormden een grote cirkel met veel volk en stonden wat hogerop te wachten.

Er waren anderen in de binnen cirkel, wat lager en toen ik beter keek zag ik de inheemse bevolking, de indianen, hun "heilige dans" doen in "paren" rondom de voet van de berg. Dit was blijkbaar "hun moment", "hun ritueel. We stonden er gewoon bij als figuranten. Na een lange tijd "dansen en zingen" kwam er plots iets boven de piek van de berg naar boven. Een wit hoofd, dat langzaam uit de berg steeg. Toen zag ik het "gezicht" van dat Hemelse wezen. Het leek op een "witte indiaan" met trekken in zijn gezicht van een oude wijze man. Hij had geen pluimen op zijn hoofd. Hij had een haarstreep in het midden en droeg twee lange haartressen. Zijn wit-doorschijnend gelaat geleet het meest op de foto hierna, maar dan zonder de hoofdband.



De Indianen bleven doordansen en heilige liederen zingen. De "Witte Man" bleef langzaam naar omhoog komen tot hij er volledig uit was.

Er werd onmiddellijk een groot lichtanker geschapen door ons, wij de figuranten, terwijl hun gezang en dansen bleef doorgaan binnenin het Lichtanker. Deze "Witte Man" steeg langzaam naar boven tot hij uit het lichtanker verscheen en er bleef boven staan.

Toen ben ik vertrokken naar de 2<sup>de</sup> plaats : Navajo Mountain in het Navajo reservaat.

Ik wist dat daar in die omgeving een rotsformatie was met vele dolende zielen en duistere entiteiten. De Hemelsen hebben echter alles langs de berg op de foto laten naar boven komen nadat we er een Lichtanker hadden geplaatst en deze "Witte Man" er eerst was in en uit gegaan. Wat er uit kwam bleek een lange, donkere plakkerige massa te zijn waaraan de Hemelse helpers nog aan het werken waren toen we naar de 3<sup>de</sup> plaats vertrokken : Los Angeles en Mount San Antonio.

Daar hebben we eerst veel Energie gestuurd naar de stad Los Angeles tot ze verlicht was. Dan zijn we naar de bergen gegaan waar Mount San Antonio ligt. Daar zijn we in een grote cirkel gaan staan die een enorm gebied omringde. We hebben allen samen een lichtanker geschapen, met verdiepingen. Op de laatste en derde verdieping stonden Cyril, Carole en ik, samen met de "Witte Man" naar elkaar te stralen. Wij met de Energie van ons God Fragment.

Toen verschoot ik. Wie was die "Witte Man"? Was hij een mens zoals wij die in zich een God Fragment bezat? Was hij een Paradijs Zoon ? *Geen antwoord.*

Toen de verschillende lagen van het Lichtanker afgewerkt waren stond de "**Witte Man**" aan de top. Hij lachte naar iemand die naar hem toe kwam. Deze persoonlijkheid was een grote "**Zwarte Man**", die me deed denken aan een Nubische farao met iets op zijn hoofd, gouden armbanden rond de armen en een grote lendendoek in verschillende kleuren.

Ze gaven elkaar de hand, klopten op elkaars schouders als waren het oude vrienden die elkaar op reis tegenkwamen. Ze lachten en spraken tegen elkaar maar ik kon niet verstaan wat ze zeiden. Toen vertrok de "Zwarte Man" plots richting stad San Antonio in Texas.

Mijn verbazing was op zijn hoogtepunt. Wie waren die "**Zwarte Man**» en die «**Witte Man**» die elkaar de hand gaven als goede vrienden?

Het antwoord kwam :

*Lang geleden, toen er meer land was en grote eilanden in de Indische Oceaan, in de tijd dat de Middellandse Zee nog een binnenzee was, 10.000 jaren geleden en meer, reisde ook de zwarte mens naar vele oorden over zee, land en ondergronds. Hij kwam als eerste op de Amerikaanse continenten aan langs de Indische oceaan en later langs de Atlantische oceaan. Wat u nu "Amerikaanse Indiaanse volkeren" noemt kwamen later en niet allen langs de "Beringstraat" zoals jullie archeologen het beweren.*

*De "Zwarte bevolkingen" zijn zeer verscheiden over heel de wereld, net als de "Indiaans-Amerikaanse volkeren"; zowel in huidskleur als gelaatstrekken en fysionomie. Zij hebben zich over al de Amerikaanse continenten verspreid. Toen de andere volkeren (Indianen) daar aankwamen duizenden jaren later hebben ze zich vermengd maar ook bevochten tot zelfs een groot deel van de Zwarte bevolking uitgeroeid was, maar niet allemaal.*

*Wat het Urantia Boek verteld over het ontstaan van de verschillende kleurenrassen en de afstamming van de blanke rassen is niet juist. De oude manier om mensen onder te verdelen naar huidskleur in hoger en lagere rassen is obsoleet en komt voort uit een betreurenswaardige onwetendheid. Uw genetica heeft dat al uitgewezen met het genetisch onderzoek van de verschillende volkeren op alle continenten en zal daar nog veel meer duidelijkheid in brengen in de nabije toekomst.*

*De afstammelingen van de Wijzen van de zwarte en gekleurde mensen, uit alle continenten, zullen de "ancestrale wijsheid" die hun voorvaders ontvangen hadden van de Hogere Geestelijke Wezens, eerst samen in Noord-Amerika (Canada-USA-Mexico-centraal Amerika) laten herleven, geholpen door hun "Ancestrale Geestelijke Leiders en helpers". Dit zal uiteindelijk zijn weerslag hebben over al de continenten.*

Toen kreeg ik een beeld te zien van een driehoek waar de



-."Witte Man/Indiaan" beneden links stond op de kaart van de V.S., nabij Los Angeles en de

-."Zwarte Man" rechts stond in de regio San Antonio- Texas.

Zij vormden de basispunten die verbonden waren met één witte lijn en van ieder van hen vertrok er een witte lijn naar boven die convergeerden in een punt – waar een witte lichtbol veel Licht straalde en gelegen was ergens in het midden van de Amerikaans- Canadese grens.

Op het eerste zicht kan men denken dat die "witte lichtbol" bovenaan de driehoek de blanke mens voorstelt die ginds in het Noorden al lang de Amerikaanse continenten beïnvloed en daarbuiten. Dat de driehoek de vriendschap en vereniging voorstelt tussen de verscheidenheid van mensen die daar wonen.

De uitleg volgde :

*De "Witte lichtbol" stelt "De Schepper van Al" voor. Voortaan zal het Zijn **Wijsheid en Liefde** zijn die daar zal heersen.*

*Het zijn de autochtone, inheemse mensen van de Amerika's, van Afrika, van Oceanië, van India en Azië die hun geestelijke krachten daar zullen bundelen om hun "ancestrale wijsheid" te laten herleven - ooit aan **God's kinderen** gegeven ; nog door weinigen gekend en beoefend.*

*De "Witte Indiaan" en de "Zwarte Man" zijn niet de Paradijs Zonen die u kent zoals- Aaron, Luova of Jezus. Ze hebben ook niets te maken met wat er in het Urantia Boek staat over de grote wijze mensen die ieder gekleurd ras destijds zou hebben voortgebracht en nu zetelen in de Serafijnse regering van de planeet.*

**De "Witte Man/Indiaan" IS**

*-.het Hoger Geestelijk Wezen van de Indiaanse volkeren van de Amerikaanse continenten*

**De "Zwarte Man" IS**

*-.het Hoger Geestelijk Wezen van de Zwarte Mensen van de Amerika's, Afrika, Oceanië, India en Zuid-Azië.*

Toen ben ik vertrokken naar "El Paso" , San Antonio- Fort Alamo, Monterrey en Mexico City waar we veel duisternis hebben doen vertrekken en prachtige lichttankers geschapen in de bergen.

Velen van deze heilige bergen en plaatsen van de vroegere inheemse bevolkingen werden bezoedeld door duisternis en werden terug in hun heilige staat hersteld.

Een groot deel van de werelddol is al gedaan en we gaan goed vooruit sinds de Melchizedeks ons hebben gevraagd om ons in kleine groepen te verdelen.

Einde.

**MEZZA VERDE GROEP.**

<http://www.mezzaverde.com>